

Gorinchem, 25 april '89.

Geachte Heer van Bruijn,

Stierbij doe ik U het programma toekomen voor
het concert d.d. 11 aug '89 in de Brede Kerk te Amsterdam.
U hebt er nogal even ops moeten wachten: mijn excuses
daarvoor, want i.v.m. de korte klavieren van het orgel
vind ik het altijd wat moeilijk literatuur te spelen
voor deze omvang, zonder het werk geweld aan te doen.
Ik hoop dat het zo naar genoeg is en ik ga
ervan uit, dat ik 's middags ^{van} vooraf ± 2 uur wel
in de kerk kan studeren

Bij voorbaat mijn hartelyke dank
en groet.

ant
H. van Gans